

Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter
Møde tirsdag den 11. juni kl. 16-19.

Deltagere:

Jette Amdi Andersen, Karin Førslev, Troels Bech, Vibeke Mørdrup, Uffe Westerberg samt Tove Kruse fra ACSOWs Scientific Committee (SC).

Beslutninger:

1. Danske Kultur- og Pilgrimsruter tilbyder sig som vært for næste årsmøde i ACSOW. Det er Danmarks tur til at være vært. Vi foreslår Roskilde for at sætte fokus på den østlige vandre- og pilgrimsrute i Danmark. Roskilde er også nem at komme til for alle. Årsmødet bør være over to dage med et kulturelt-religiøst program. Vi foreslår datoerne den **27.-28. marts eller 29.-30. marts 2020**. Karin spørger, om vi kan låne Konventhuset i tilknytning til Roskilde Domkirke. Troels kommer med et bud på program. Uffe skriver derefter til ACSOWs styregruppe og sekretariat og beder om en hurtig afgørelse, så tid og sted kan meldes ud til ACSOWs medlemmer.
2. Vi bakker op om Tove og SCs forslag om, at selve årsmødet får et indhold udover den formelle dagsorden, at dette indhold kommer til at handle om temaerne i et fremtidigt narrativ for Olavs-ruterne, og at medlemmerne af SC hver holder et oplæg. Det vil være en frugtbar måde at komme videre med fortællingen uden al for megen forsinkelse.
3. Foreningen og Tove går i gang med at lave en liste over Olavs- og pilgrimsrelevant litteratur og forskning fra Danmark.
4. Vi prøver også at sprede budskabet om, at den moderne pilgrim-historie i Danmark er et ubeskrevet blad, som kunne være et godt emne for en afgangssopgave eller en PhD. Jette spørger via sin svigerdatter. Santiago-foreningen annoncerer, Tove vil også holde udvig efter en egnet person.
5. Uffe tager kontakt til Martin Lind med henblik på en fælles henvendelse fra Danske Kultur- og Pilgrimsruter og Pilgrim i Sverige for at få den østlige rute i Danmark/sydlige rute i Sverige med i ACSOWs prioritering.

I øvrigt fra eftermiddagens drøftelser:

1. Hvordan vi kan sætte et dansk præg på Den europæiske kulturrute Sankt Olavs Vejene, når vi nu ikke har nogen stor Olavs-tradition? Hvilke historier skal vi fortælle, som gør ruten spændende og interessant for danske og udenlandske vandrere?

Tove fortalte, at Scientific Committee (SC) havde sit første, egentlige møde i Åbo i slutningen af maj i forbindelse med indvielsen af Sankt Olav Waterways fra Åbo i Finland til

Grisslehamn i Sverige via Ålandsøerne.

På SCs dagsorden var bl.a., hvad fortællingen om Sankt Olavs Ruterne skal være. Det var til dels som opfølgning på fællesmødet i Trondheim for styregruppe og komité, hvor Mike Robinson gav input til ACSOW som opfølgning på sin evaluering af ruterne i 2018.

Tove har set på andre europæiske pilgrimsruter. De bygger deres fortællinger på kildestudier og dokumentation, som kun peger bagud, men ikke laver nogen koblinger til nutiden eller til mennesker.

Eks: Hvorfor gik mennesker på pilgrimsruterne i fortiden, og hvorfor gør de det i dag?

Hvem var de, hvad var deres forhåbninger og forventninger, og hvordan kan det bindes sammen med vandrernes forhåbninger og forventninger i dag?

Med andre ord: et mere brugerorienteret perspektiv.

Nogle temaer, som blev nævnt:

- Olav var en del af en europæisk tradition.
- Fortællingen om Jelling er oplagt som en tidligere, dansk parallel til Olavs statsbyggeri
- De danske Olavs-kirker og deres fortælling
- Andre danske helgener og hvorfor og hvem, der opsøgte dem
- En fortidig fortælling, der dækker hele Middelalderen, men har relevans for nutiden
- Hvorfor går folk i dag – kulturelle, religiøse eller andre grunde?
- Den verdslige Hærvej (er beskrevet på www.haervej.dk)
- Den religiøse Hærvej
- Hvorfor forsvandt helgendyrkelsen med Reformationen?
- Fra bodsgang til åndelig søgen

Referat: Uffe, 11.06.2019